

Verslagje Volendam op donderdag 21 april 2022

Als eerste kwam de bus bij D'Ekker om daar een groep mensen op te halen. Dit was om 7.45 uur.

Om iets voor achten was de bus bij het Wilhelminaplein waar de rest van het gezelschap instapte.

Onze chauffeuse Tonnie, heten ons welkom en zo gingen we richting de koffie in Houten. Helaas hadden we veel in de file gezeten en waren we pas om 9.45 uur op de plaats van bestemming ipv van 9 uur. Maar dat mocht de pret niet te drukken. We hebben heerlijk genoten van koffie/thee met een lekker gebakje.

Na een half uur gebuurt te hebben, gingen we naar de Zaanse Schans. We hadden daar nu een half uur minder om te vertoeven. Om 12.15 uur vertrokken we naar Volendam. Als eerste gingen we naar lunchroom de Koe. Daar kregen we brood met beleg en een broodje met een kroket. Hierna konden de mensen zelf hun tijd invullen door langs de souvenirshops te lopen en te shoppen. Het was heerlijk weer, dus dat was fijn om een terrasje te pikken.

De bus vertrok weer om 17.00 uur, weer naar de Engel in Houten waar we een diner kregen. Volgens mij heeft iedereen hier wel van genoten. Rond 21.30 uur waren we weer in Best.

Op onze website www.kbobest.nl vindt u een filmpje en foto's van deze mooie dag.

Een KBO medereiziger